

## 15 TEMMUZ: BİR DEMOKRASİ ÖYKÜSÜ

İsmiyle müsemma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Türk milletinin inancına,birliğine,demokrasisine,asırlardır var olan kardeşçe yaşama azmine sahip çıktığı gün. Anadolu topraklarında milletimizin ilelebet yaşama azmiyle fitne ve fitnecilere Osmanlı tokadını aşındıkları gün! 15 Temmuz, nice kahramanlık öykülerinin tarihin altın sayfalarına silinmez biçimde yazıldığı gün. Demokrasiye olan inancımızı,tutkumuzu tüm dünyaya duyurduğumuz gün. 15 Temmuz esasen hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımız ve milletimizin cesareti , azimi ve kararıyla,birlik ve beraberlik ruhuyla bu hain darbe girişiminin müsebbihlerini kahrettiği süreci anlatır.

Türk milleti 15 Temmuz sabahına cuma mübarekliğiyle ve neşesiyle uyanmıştı. Güzel bir yaz sabahı yaşanıyor memleketin dört bir yanında. Fakat ,milletin azim ve kararına, üzerinde kardeşçe yaşadığımız bu topraklara nefret besleyenler; milletin demokratik iradesini ortadan kaldırmaya, hükümeti devirmeye milletimizin boynuna pranga vurmaya yeltinmişti.. Ancak “Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” Ayeti yine tecelli etmiş ve Türk milleti başkomutanından aldığı emirle hainleri kahretmek için meydanlarda kardeşlik türküleri haykırmaya başlamıştı..Bin yıldır Anadolu'nun gök kubbesinde yankılanan selalar, Türkiye'nin her yanında milyonların sokağa dökülmesine ve milli irade etrafında kenetlenmesine vesile oldu. Zaten sokakta olanlara da güç veriyordu. Tanklara,uçaklara,silahlara karşı canhıraş bir mücadele neticesinde zaferin ilk müjdecisi sabah ezanı olmuştu. Bu haysiyetsiz girişime kalkışanlar mağlup olmuş tarihin karanlık sayfalarında hain olarak anılmaya mahkum olmuşlardı.

Bu günün bir diğer anlam ve önemi de ülkemizde din,ırk,düşünce temelli farklılığa sahip olanların yıllardır birlikte,kardeşçe yaşamının tezahürü olarak tüm düşüncelerini bir kenara bırakıp tek yürek olmalarıydı. Nitekim 15 Temmuz'un daha sonradan “Milli Birlik Günü” olarak anılacak olmasının nedeni de budur. Farklılıklarına rağmen Tek vücut olan milyonlar gözlerini korkuya kapatmayarak, iradelerine ve ülkelerine sahip çıkmak adına bir araya gelmiş ve tarihin onlara yüklediği misyonu kahramanca yerine getirmiştir. Bu süreç sadece 15 Temmuz günüyle sınırlı kalmamış,sonrasında darbecilere karşı demokrasi nöbetleri tutulmasıyla, böyle bir haysiyetsizliğe tekrar kalkışmak konusunda kendini muktedir hissedeceklere de büyük bir mesaj verilmişti. Demokrasiye aşık milletimiz bu toprakların karanlığa teslim edilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır.

Dünya tarihinde eşi benzeri nadir görülen bu sivil direnişin başarıya ulaşmasında medyanın da elbette büyük bir önemi vardı. Medya, başkomutan sıfatıyla halkına önder olan Sn. Cumhurbaşkanımızın sesini ve “Meydanlara çıkın!” talimatını millete duyurmuş, bu sivil direnişe adeta önyak olmuştu.

15 Temmuz tarihin bir yansıması,bir tekerrüdüdür. Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler.” sözünün yansımasıdır. Kırk çerisiyle Çin sarayını basan Kürşad'ın fiili mücadelesinin bir örneğidir. Kuvay-ı milliyenin tekrar vücut bulmasıdır. İstiklaline düşkün Türk milletinin tarihin yüklediği kutsal bir sorumluluğu başarıyla yerine getirmesidir. 15 Temmuz'u hiçbir zaman sadece bir ihanet girişimi olarak görmeyecek, aynı zamanda çocuklarımıza yükleyeceğimiz

yeni sorumlulukların kaynağı olarak da bileceğiz. Bilincimizi bilmemenin, Türkiye aşkının tarihi bir dönemeci olarak bakacağız.

15 Temmuz'da gönülden bağlı olduğumuz ülkemizi ve demokrasimizi korumak amacıyla canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz milli bilinci tazeleme günü olarak milli hafızanızda hep canlı kalacaktır.